



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING (ÖgOF) 2022

Allmänt

2022 hade äntligen spridningen av Covid-19 begränsats och livet började återgå till det normala igen för många. För ÖgOF:s del innebar det att den utåtriktade verksamheten kunde börja återupptas.

Medlemmar

Vid utgången av 2022 hade ÖgOF 1018 medlemmar (året innan 996), av dessa var 135 (109) ungdoms- eller familjemedlemmar. Antal prenumeranter på Vingspegeln var 420 (433).

Protokollförda möten

Under 2022 hölls 8 styrelsemöten. De första två genomfördes på grund av pandemin digitalt, men vid övriga möten kunde styrelsen återigen träffas fysiskt vilket var inspirerande och lyfte styrelsearbetet.

Årsmötet hölls i Norrköping den 13 mars i samverkan med Fågelföreningen i Norrköping (FiNk). Efter möteshandlingarna höll Dennis Hasselquist från Lunds Universitet det uppskattade föredraget "Från fågelsång och utomäktenskapliga förbindelser till sjukdom, telomerer och åldrande: En fågelekologs odysseé" som grundade sig i hans mångåriga forskning på trastsångare vid Kvismaren.

Inventeringar

ÖgOF organiserade den östgötska delen av den nationella sjöfågelinventeringen. 70 (63 2020) sjöar och våtmarker inventerades i Östergötland, vilket är en god siffra och en förbättring gentemot tidigare, men då majoriteten av de inventerade våtmarkerna finns i länets tre största kommuner innebär det att det fortfarande bör finnas många inventeringslokaler att undersöka i landskapets övriga kommuner.

Under året införskaffade ÖgOF tre stycken ljudboxar tänkta att användas i framtida inventeringar av framförallt nattaktiva fåglar, t ex ugglor.

Vingspegeln

Vingspegelns årgång 2022 omfattade fyra nummer med en inlägga på sammanlagt 142 sidor. Tidskriften fick en ny ansvarig utgivare i Dan Lindmark. Hanna Hederberg var chefredaktör och stod tillsammans med Johanna Orsholm för det mesta av själva tidningsskapandet, medan Adam Bergner och Lars Gezelius gjorde Tåkernnumret (nr 3). Årets omslagskonstnär var Evelina Tigerström.

Arbetet med att digitalisera gamla nummer av Vingspegeln fortsatte under året. Planeringen på sikt är att dessa ska göras tillgängliga på ogof.se.

Naturvårds- och fågelskyddsarbete

ÖgOF yttrade sig under året i ett antal remisser och andra ärenden/frågor, ofta i samverkan med lokalföreningarna och med Birdlife Sverige:

- Bergtäkt: Lökebo, Linköping, Norr om Stjärnorp, Linköping
- Solkraft: Grevekulla i Ydre, Minsjö i Söderköping
- Kraftledning: Hester-Rödje i Ydre, berörde i huvudsak Småland, varför ärendet slutligen besvarades av Smålands Ornitologiska Förening. Linköping, luftledning Dömestad – Vikingstad.
- Vindkraft: Birdlifes ”Riktlinjer för vindkraft”, miljökonsekvensbeskrivning om havsbaserad vindkraft, Östra Eneby, i Norrköping, Orreklint i Åtvidaberg. Tagit del av material avseende Holmens vindkraftsplaner i Kolmården.
- Länsstyrelsens utredning av Special Protection Areas (SPA) i två områden i skärgården som bedöms som viktiga för kustfåglar (IBA – Important Bird and Biodiversity Areas). Ett av områdena delas med Södermanlands län, Bråviken – Hävringe och det andra området benämns ”Östergötlands skärgård”.
- Naturreservat, nya och reviderade beslut, skötselplaner: Sand-Drögen respektive Skullebo i Linköping, Ljusfors i Skärblacka, Trolleflod respektive Vålberga mosse i Motala, Klämmesmålen i Boxholm, Askedal i Valdemarsvik. Bevarandeplan Ågelsjöns Natura 2000-område.
- Samråd med Boxholms skogar angående ny naturvärdesbedömning.
- Förvaltningsplan för skarv i Östergötlands län.

ÖgOF arrangerade i början av mars tillsammans med BirdLife Sverige ett uppskattat digitalt skogsfågelseminarium med drygt 30 deltagare.

Projektleda återskapandet av lämplig miljö för en backsvalekoloni i en grustäkt Kränge utanför Linköping. Täckten iordningsställdes med hjälp av markägaren. Dessvärre vandaliserades dock området under året genom körning med fyrhjulingar/motorcyklar.

Förberedande kontakt med Norrköping-Söderköping golfklubb om att under hjälpa till med kartläggning av häckfåglar och därefter föreslå åtgärder för ett gynnsamt fågelliv på banorna.

Samverkat med Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen i skrivelse till Viltförvaltningsdelegationen angående licensjakt på lodjur och avskaffande av förvaltningsmål.

Till årsmötet inkom en motion kring strängare regler för katthållning. ÖgOF rekommenderade avslag på motionen vilket årsmötet röstade för att göra.

Häradsskärsprojektet

Häradsskärsprojektet fortlöpte under 2022 med att under fyra höstveckor bedriva standardiserad ringmärkning och sträckräkning på ön. På grund av genomförd röjning behövdes dock en del nätgator flyttas. Dagliga rapporter från verksamheten presenterades på Facebook.

Till årets satsning behövde nya slöjnet införskaffas, vilket gjordes genom ÖgOF:s försorg.

Häradsskärskommittén som planerar och samordnar projektet bestod under året av Adam Bergner, Claes Nilsson, Joakim Wallin, Inger-Marie Wohlfarth och Sofie Hellman.

Fågelintresse

I slutet av januari ägde den återkommande BirdLife-satsningen ”Vinterfåglar inpå knuten” rum. Satsningen syftar till att få människor att rapportera de fåglar de ser vid sin

fågelmatning. Niklas Aronsson från BirdLife och Vår Fågelvärld höll ett digitalt föredrag om fågelmatning från naturum Tåkern där totalt 80 personer deltog. Aktiviteten rönste som flera gånger tidigare stort intresse från P4 Östergötland där Sofie Hellman från ÖgOF intervjuades vid fågelmatningen vid naturum. I Östergötland var det 868 rapporter som lämnades in, vilket är i samma storleksordning som tidigare.

Föreningens tävlingar har fört en alltmer tynande tillvaro och under 2022 var det endast fågelbordskampen som genomfördes.

Under 2022 kunde återigen ÖgOF:s numera traditionella dag vid Tåkern genomföras efter ett par års pandemiuppehåll. I början av maj guidades besökare i tornet vid Glänås och vid en promenad i omgivningarna samtidigt som ÖgOF bemannade ett informationsbord inne på naturum. Som av en händelse genomfördes också fågeltornskampen denna dag och ÖgOF representerade i denna Glänåstornet.

Sista helgen i oktober var det återigen dags för ÖgOF att visa upp sig vid Tåkern. Detta i samband med den fruluftsfestival som då hölls. ÖgOF bemannade tornet med guidning och förevisade ringmärkning nedanför tornet. Uppskattningvis var det cirka 100 personer som intresserade sig för ÖgOF:s aktiviteter.

I början av november höll Ulrik Lötberg och Lars Gezelius ett intressant föredrag om skrântärnor och andra sjöfåglar i Östergötland på Naturcentrum i Linköping och i slutet av november hade turen kommit till Peter Berry som höll ett uppskattat digitalt föredrag om ängshökens historia och nutida status i Östergötland och hur det går till att inventera ängshöken på Östgötaslätten.

Årets regionmöte mellan ÖgOF och länets fågel- och naturvårdsföreningar hölls i november på Föreningshuset Fontänen i Linköping med Linköpings Fågelklubb som värd. Vid mötet deltog styrelseledamöter från ÖgOF, chefredaktören för Vingspegeln samt representanter för Motala Biologiska Förening, Linköpings fågelklubb, Fågelföreningen i Norrköping, Tåkerns fältstation och Naturskyddsföreningen i Finspång.

I december återupprepades förra årets succé med en fågelkalender på facebook. Varje dag presenterades en ny fågel och detta års fokus var att jämföra fågelns vikt med tyngden på någon vardaglig sak som alla kan relatera till.

Föreningen i massmedia

I samband med riksföreningens fågelbordsräkning "Vinterfåglar inpå knuten" medverkade ÖgOF i P4 Östergötland.

SVT Öst kontaktade föreningens ordförande Anders Tennlind med frågan vilken påverkan pandemin har haft på intresset för fågelskådning. Anders föreslog dem att kontakta Naturskyddsföreningen i Finspång som vid regionmötet hösten 2021 hade berättade om en hög aktivitet trots pandemin.

ÖgOF fick chansen att presentera sin verksamhet i årets första nummer av BirdLifes rikstäckande tidskrift Vår Fågelvärld.

I årets fjärde nummer av Vår Fågelvärld fanns en större intervju med ÖgOF:s kassör Inger-Marie Wohlfarth.

Föreningen i sociala medier

Arbetet med att utveckla ÖgOF:s hemsida www.ogof.se fortsatte under året med bland annat layoutmässiga förändringar och ny information.

Föreningens Facebooksida har varit fortsatt aktiv med återkommande inlägg. Vid årets slut hade sidan en bra bit över 700 följare.

Mari Sandell har på ÖgOF:s uppdrag fortsatt att administrera gruppen ”Fåglar i Ög” i mobilapplikationen BAND. Gruppen är ett sätt att koppla samman fågelskådare i Östergötland där det i realtid finns möjlighet att sprida information om fåglar eller andra fågelrelaterade händelser som man bedömer kan vara av intresse för ett flertal personer. Gruppen har fler än 850 medlemmar.

Övriga händelser och aktiviteter

Vid årsmötet delades föreningens främsta utmärkelse Svanägget ut till Rickard Fredriksson. Svanägget delas ut till en person som anses ha gjort värdefulla ornitologiska insatser i Östergötland. Som motivering till valet nämndes bland annat att Rickard under många år genomfört inventeringar, varit verksam inom fågelskydd och inte minst varit verksam som en förgrundsgestalt inom föreningsarbetet i Fågelförening i Norrköping (FiNk)

BirdLifes riksstämma kunde för första gången på ett par år anordnas i fysisk form som planerat. Jussi Tranesjö var ÖgOF:s representant vid detta möte. Tyvärr saknades mer än en fjärdedel av regionalföreningarna vid stämman.

Skådarsäsongen avslutades sedvanligt med fågelskådarnas stöd till Musikhjälpen, Skådarhjälpens, i mitten av december. Östergötland bidrog som vanligt med flest deltagare, nästan 25 procent av samtliga deltagare i Sverige, och rapporterade flest antal kryssade fåglar av samtliga rapportområden.

ÖgOF fyller 50 år under 2023. Under året har planeringen inför jubileet påbörjats där det kommer att hållas föreläsningar, anordnas exkursioner och guidningar, presenteras nya fågelskådningstävlingar, ges ut ett jubileumsnummer av Vingspegeln och hållas en jubileumsfest fram på höstkanten.

Regionala rapportkommittén (RRK)

Regionala rapportkommittén utses av ÖgOF:s styrelse och har som huvuduppgift att stå för dokumentation av den östgötska fågelfaunan. Detta innebär att kontinuerligt kvalitetsgranska, sammanställa och publicera fågelfynd. Regionala rapportkommittén har under året bestått av Johan Jensen (sammankallande), Kjell Carlsson, Christian Williams, Mikael Eberhard, Elis Ölfvingsson och Torbjörn Blixt.

Ett möte hölls mellan representanter för ÖgOF och RRK:s sammankallande Johan Jensen angående hur riktlinjerna för Nationella Rapportkommitténs (NRK) och RRK:s arbete sak samordnas ned BirdLife Sverige och regionalföreningarna. Mötet ledde till ett samlat synsätt på hur ÖgOF och RRK i Östergötland hanterar dessa riktlinjer.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Se resultat- och balansräkning på ogof.se för detaljer.

Funktionärer

Styrelsen bestod fram till årsmötet av Anders Tennlind (ordförande), Jussi Tranesjö (vice ordförande), Stefan Westberg (sekreterare), Inger-Marie Wohlfarth (kassör), Sofie Hellman (medlemsansvarig), Gunnar Ölfvingsson, Fanny Edenberg och Claud Yossif. Vid årsmötet lämnade Fanny Edenberg styrelsen. Dan Lindmark och Jenny Rydén valdes in som nya ledamöter i styrelsen.

Revisorer: Anders Karlsson och Pär Nilsson. Revisorssuppleanter: Gunnar Myrhede och Bengt Andersson. Valberedning bestod fram till årsmötet av Peter Berry (sammankallande),

Martin Berry och Jesper Villaume. Peter Berry och Jesper Villaume valde om till nästkommande valberedning medan Martin Berry hade meddelat att han inte var tillgänglig för omval. Som ersättare för honom valdes Leif.

På styrelsens uppdrag, mars 2023

Anders Tennlind