



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÖSTERGÖTLANDS ORNITOLOGISKA FÖRENING (ÖgOF) 2021

Allmänt

2021 var liksom 2020 ett år då det mesta av ÖgOF:s utåtriktade verksamhet fick ställas in på grund av det rådande pandemiläget. Därav är även detta års verksamhetsberättelse betydligt kortare och med mindre innehåll än normalt.

Medlemmar

Vid utgången av 2021 hade ÖgOF 996 medlemmar (året innan 990), av dessa var 109 (91) familjemedlemmar. Antal prenumeranter på Vingspegeln var 433 (438).

Protokollförda möten

Under 2021 hölls 8 styrelsemöten. Hälften behövdes grund av rådande läge hanteras digitalt, men styrelsen kunde vi ett tillfälle träffas utomhus och vid tre tillfällen fysiskt inomhus.

Årsmötet var planerat att hållas i Norrköping den 14 mars tillsammans med Fågelföreningen i Norrköping (FiNk). På grund av covid-19 fick detta dock ställas in och mötet hölls i stället i digital form via Zoom. I och med detta förfaringssätt hölls inget föredrag i samband med årsmötet.

Inventeringar

ÖgOF organiserade den östgötska delen av den nationella sjöfågelinventeringen. 63 (62 stycken 2020) sjöar och våtmarker inventerades i Östergötland, vilket är en god siffra, dock är två tredjedelar av de inventerade våtmarkerna geografiskt placerade inom länets tre största kommuner. Det bör således finnas många potentiella inventeringslokaler att studera i övriga kommuner.

ÖgOF har samordnat, i samarbete med kontaktpersoner i länets kommuner, den östgötska delen av den rikstäckande backsvaleinventeringen som genomfördes 2020-2021. Det första årets inventering täckte väl in Östergötland, men då ribban lades något lägre under 2021 och detta ledde till att färre lokaler kontrollerades, medförde det svårigheter i att dra slutsatser om utvecklingen mellan dessa två år. I resultatet för 2020 redovisas dock en kraftig minskning av antalet häckande backsvalar jämfört med föregående inventeringar 1994 och 2003. Det går därför att konstatera att framtiden för backsvalan i Östergötland är osäker.

Vingspegeln

Vingspegelns årgång 2021 omfattade fyra nummer med en inlaga på sammanlagt 134 sidor. Leif Jern som var ansvarig utgivare för nummer 1 och Anders Tennlind för nummer 2-4 utgjorde direktlänk mellan styrelsen och redaktionen. Hanna Hederberg var chefredaktör och stod tillsammans med Johanna Orsholm för det mesta av själva tidningsskapandet, medan Adam Bergner och Lars Gezelius gjorde Täckernumret (nr 3). Årets omslagskonstnär var Evelina Tigerström.

Sofie Hellman har under 2021 påbörjat digitalisering av gamla nummer av Vingspegeln. Planeringen på sikt är att dessa ska göras tillgängliga på ogof.se.

Naturvårds- och fågelskyddsarbete

ÖgOF yttrade sig under året i ett antal remisser och andra ärenden/frågor, ofta i samverkan med lokalföreningarna och ibland också med Birdlife Sverige:

- Grustäkt i Dansby, Motala
- Bergtäkt i Fillinge, Linköping
- Bergtäkt i Skärlunda, Norrköping
- Fågelskyddsområden i skärgården
- Vindkraftprojekt vid Morkulleberget i Kolmården
- Bergtäkt vid Landsjön sydost om Norsholm
- Fördjupad översiktsplan för Malmslätt, Linköping.
- Utvecklingsplan för Linköpings ytterstad
- Förlängt tillstånd av grustäkt Kolbyttemon, Linköping
- Vindkraftverk Mörtsjön/Brevens bruk, Finspång och Hallsberg (Närke)
- Vindkraftpark Jättebergen, Norrköping. Informationsmöte.
- Utökad bergtäkt i Slätmon, Kinda
- Vindkraft Högsjön och Klintabergen. Informationsmöte.

Anders Tennlind och Jussi Tranesjö deltog tillsammans med Olof Hjelm, Linköpings Fågelklubb (LFK) och Daniel Bengtsson, Birdlife Sverige i ett möte för att diskutera predationsproblemet i Svartåmyningens naturreservat och det låga vattenståndet i Roxen. För att få fram ett bättre underlag kring vari problemet består har LFK ansökt om LONA-medel för att ta fram ett rapporteringssystem för predationen på alla fågelarter i reservatet.

Föreningens representant rörande yttranden kring jakttider av fåglar har under året avslutat sitt engagemang. En ersättare ska tillsättas.

Arbetet med ett digitalt remissarkiv för föreningen har påbörjats under året.

Häradsskärsprojektet

Häradsskärsprojektet kunde efter uppehållet 2020 återupptas under 2021 och säkras för den kommande femårsperioden tack vare tillförande av ekonomiska medel från sponsorerna Valdemarsviks Sparbank och Tåkerns fältstation samt gåvor från privatpersoner. Under fyra höstveckor bedrevs verksamheten på ön med ringmärkning och sträckräkning.

Till årets satsning behövde nya slöjnat införskaffas, vilket gjordes genom ÖgOF:s försorg.

Häradsskärskommittén som planerar och samordnar projektet bestod under 2021 av Adam Bergner, Claes Nilsson, Joakim Wallin, Inger-Marie Wohlfarth och Sofie Hellman.

Fågelintresse

På grund av covid-19 genomförde ÖgOF inte några publika arrangemang, som exempelvis föredrag, exkursioner eller torginformation under 2021. I avsaknad av publika fysiska arrangemang har föreningen i stället försökt att skapa fågelintresse via föreningens Facebooksida med flera populära initiativ, t ex den adventskalender med förklaringar om fåglars namn som publicerades varje dag fram till jul under december.

I slutet av januari ägde trots pandemin den återkommande BirdLife-satsningen ”Vinterfåglar inpå knuten” rum, vilken syftar till att få människor att rapportera de fåglar de ser vid sin fågelmatning. Anders Tennlind intervjuades under närmare en halvtimme i direktsändning av Radio Östergötland vid Smedstads koloniförenings fågelmatning och medverkade

dessutom i ytterligare två radioinslag under arrangemanget samt blev intervjuad av Tranås-Posten i ett längre reportage med inriktning på resultatet i Ydre.

Årets regionmöte mellan ÖgOF och länets fågel- och naturvårdsföreningar hölls i november på Finspångs golfklubb med Naturskyddsföreningen i Finspång som värd. Vid mötet deltog styrelseledamöter från ÖgOF, chefredaktören för Vingspegeln samt representanter för Motala Biologiska Förening, Linköpings fågelklubb, Fågelföreningen i Norrköping, Tåkerns fältstation och Naturskyddsföreningen i Finspång.

En digital enkät genomfördes på föreningens hemsida ogof.se där medlemmarna kunde tycka till om bland annat exkursioner, kurser, föredrag. 28 personer lämnade synpunkter på ÖgOF:s verksamhet, där det bland annat framfördes att ÖgOF bör försöka bredda sin verksamhet till de ”yttre hörnen” av Östergötland, mer utåtriktade arrangemang som föredrag och resor samt stärkt samarbete med lokalföreningarna.

Till föreningens kommande utåtriktade aktiviteter har tre handkikare för utlåning köpts in. Kikarna är av märket Opticron och har inhandlats till specialpris från Naturbokhandeln (numera Naturbutiken).

Under året diskuterades föreningens tävlingar som arrangeras via hemsidan. Tävlingarna har haft ett minskande intresse och därför beslutade styrelsen att endast behålla upptäckartävlingen och fågelbordkampen från och med 2022. För att locka till större deltagande beslutade styrelsen att införa priser för dessa tävlingar i form av presentkort.

Föreningen i massmedia

I samband med riksföreningens fågelbordsräkning ”Vinterfåglar inpå knuten” medverkade ÖgOF med tre inslag i P4 Östergötland och blev intervjuade i Tranås-Posten.

Anders Tennlind blev intervjuad av Corren och gav ÖgOF:s syn på skyddsjakten på en nilgås som utfördes under våren.

Föreningen fick en förfrågan från Östgötatidningen om en intervju på ämnet Knölsvanen och dess roll i den östgötska faunan, men föreslog att reportern i stället skulle ta kontakt med Adam Bergner på Tåkerns fältstation som vi bedömde vara en av de personerna med störst kunskap i ämnet. Reportern återkom senare och tackade för hänvisningen som visat sig vara mycket givande.

P1:s Naturmorgon besökte Häradsdkär den 9 oktober och berättade om det ringmärknings- och sträckräkningsarbete som föreningen bedriver. Flera ur personalen intervjuades direkt i radion.

Föreningen i sociala medier

Den ständiga utvecklingen av ÖgOF:s hemsida www.ogof.se fortsatte under året med bland annat layoutmässiga förändringar och ny information.

Föreningens Facebooksida har varit fortsatt aktiv med återkommande inlägg. Vid årets slut hade sidan närmare 650 följare.

Under våren 2021 tackade ÖgOF ja till förfrågan om vi var intresserade att ta över gruppen ”Fåglar i Ög” i mobilapplikationen BAND. Som administratör för gruppen utsågs Mari Sandell som också tar hjälp av Viktor Björkert. Gruppen är ett sätt att koppla samman fågelskådare i Östergötland där det i realtid finns möjlighet att sprida information om fåglar eller andra fågelrelaterade händelser som man bedömer kan vara av intresse för ett flertal personer.

Birdlife Sverige har skapat en digital social samverkansapplikation vid namn Holken, där regionalföreningarna har möjlighet att skapa sina egna ytor. ÖgOF har under 2021 skapat en sådan yta för att underlätta styrelsens interna arbete.

Övriga händelser och aktiviteter

Vid årsmötet delades föreningens främsta utmärkelse Svanägget ut till Ann-Charlotte Petersson i Ydre. Svanägget delas ut till en person som anses ha gjort värdefulla ornitologiska insatser i Östergötland. På grund av årsmötet skedde digitalt kunde Svanägget delas ut först efter årsmötet. Överlämnandet skedde på plats i Ydre, under bevakning av en journalist från Tranås-Posten som också skrev en artikel om pristagaren.

På grund av Covid-19 kunde inte BirdLifes riksstämma anordnas i fysisk form som planerat. I stället genomfördes en digital stämma. Inger-Marie Wohlfarth, Stefan Westberg och Fanny Edenborg var ÖgOF:s representanter vid detta möte.

Claud Youssif deltog i Birdlifes landsdelsmöte i Jönköping i december.

Skådarsäsongen avslutades sedvanligt med fågelskådarnas stöd till Musikhjälpen, Skådarhjälpens, i mitten av december. Östergötland bidrog som vanligt med flest deltagare, nästan 25 procent av samtliga deltagare i Sverige, och rapporterade flest antal kryssade fåglar av samtliga rapportområden.

ÖgOF fyller 50 år under 2023. Under året har planeringen inför jubileet påbörjats.

Regionala rapportkommittén (RRK)

Regionala rapportkommittén utses av ÖgOF:s styrelse och har som huvuduppgift att stå för dokumentation av den östgötska fågelfaunan. Detta innebär att kontinuerligt kvalitetsgranska, sammanställa och publicera fågelfynd. Regionala rapportkommittén har under året bestått av Kjell Carlsson, Joakim Wallin, Christian Williams, Mikael Eberhard, Johan Jensen och Robert Petersen.

En remiss från Nationella rapportkommittén (NRK) avseende RRK:s riktlinjer inkom och besvarades under året.

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Se bifogad resultat- och balansräkning för detaljer.

Funktionärer

Styrelsen bestod fram till årsmötet av Anders Tennlind (ordförande), Jussi Tranesjö (vice ordförande), Leif Jern (sekreterare), Inger-Marie Wohlfarth (kassör), Sofie Hellman (medlemsansvarig), Gunnar Ölfvingsson, Stefan Westberg och Fanny Edenborg. Vid årsmötet lämnade Leif Jern styrelsen. Claud Youssif valdes till ny ledamot i styrelsen. Stefan Westberg tog efter årsmötet över rollen som föreningens sekreterare.

Revisorer: Anders Karlsson och Pär Nilsson. Revisorssuppleanter: Gunnar Myrhede och Bengt Andersson. Valberedning bestod fram till årsmötet av Peter Berry (sammankallande), Martin Berry och Jesper Villaume. Samma personer fick vid årsmötet förtroendet att utgöra valberedning även nästkommande år.

På styrelsens uppdrag, mars 2022

Anders Tennlind